



Zoals die keer dat hij de trein miste omdat hij moest wachten tot een slak de straat was overgestoken!



Of toen hij te laat op school was, omdat hij zagezegd alleen maar achteruit kon stappen.











Op deze manier valt het hele kamp in het water!

Is dat de reisleader?



Zeg eens, vriend, wat is het probleem?



Een fijn koppel uit de buurt zou meegaan op kamp om voor het eten te zorgen...



Maar ik kreeg net een telefoontje dat ze moeten afzeggen wegens ziekte.



Oei, hopelijk niet al te erg. Voedselvergiftiging...



Nogal een geluk dan dat ze niet gaan koken voor ons.



Ik heb al mijn kennissen gebeld, maar niemand kan hen vervangen. Een ramp!



Hmmm...



Peste man, uw problemen zijn opgelost. Wij zullen koken op het kamp!



Kwak en ik zijn de peste chef-koks van het land!











EVEN LATER VERTREKT DE BUS VOL VROLUKE KINDEREN UIT ZONNEDORP.



EN WE GAAN NOG NIET NAAR HUIS...

BELANGE NIET, BELANGE NIET, WE GAAN NOG NIET NAAR HUIS...



Wat heen dom liedje. Natuurlijk gaan we niet naar huis, we zijn pas vertrokken.



ENKELE UREN LATER



We zijn er wél helemaal. De bus stopt. Kijk!



Hoera! We zijn er! Joepie!



Ai-ai-ai, na drie uur zingen staat mijn hoofd op springen.





