

DIT IS DUS CORDOBA, MOTTIGE MUILEZEL.

HIER SCHEIDEN ONZE WEGEN.

HIER VERKOOP IK JE, VOOR ELKE PRIJS.

DE KOPER MAG MET JE DOEN WAT HIJ WIL.

ZELFS RAGOUT VAN JE MAKEN, HET KAN ME NIET SCHELEN, ALS IK MAAR VAN JE AF BEN!

JE BENT DE ELLENDIGSTE EZEL DIE IK OOIIT HEB GEHAD.





EN OOK DE LAATSTE.



ZIE JE, KALIEF AL-HAKAM II IS DOOD, MOGE ZIJN ZIEL IN VREDE RUSTEN. EN ZIJN ZOON, HISHAM, IS PAS ELF... DUS IS IEMAND ANDERS DE NIEUWE STERKE MAN VAN HET KALIFAAT CORDOBA. RAAD EENS WIE.



VIZIER MUHAMMAD AMIR!

MIJN JEUGDVRIEND! HA! HA! HA! IK BEN 'N BOFKONT, IK WEET 'T.

IK BEN PERSOONLIJK BEVRIEND MET DE VIZIER!

HET LEVEN LACHT ME TOE!

VANAF NU ZUL JE ME NOOIT MEER OP EEN MUILEZEL ZIEN!



IK WORD EEN HOGE PIEF. EENTJE MET EEN PRACHTIG PAARD!



MAAR EERST MOET IK IETS RECHTZETTEN.

POF POF



