

MARCINELLE.

DAG, MENEER.

MAG IK DE NIEUWE ROBBEDOES, ALSTUBLIEFT?



CHARLEROI.

HEEFT NOG NIEMAND 'T JE VERTELD, JONGEN?

WAT, MENEER?



SEPTEMBER 1943.

ROBBEDOES VERSCHIJNT NIET MEER.

DE DUITSCERS HEBBEN HET BLAD VERBODEN.



WIL JE 'N ANDER STRIPBLAD IN DE PLAATS?



NEE, MENEER, BEDANKT, MENEER.







DAT IS NIET ERG NETJES!

GEORGE
codenaam VvR:
KWABBERNOOT 24

JE BENT TE AARDIG, IK ZOU ZE 'N TRAP GEVEN!

PIERROT
codenaam VvR:
KALE 38

KLAPPEN VERDIENEN ZE, LAAT ZE THUIS BIJ HUN MOEDER UITHUILEN.

PAULO
codenaam VvR:
BAARD 39

BOETEN ZULLEN ZE!

ARMAND
codenaam VvR:
KORDAAT 17

WE MOETEN IETS DOEN!

MICHE
codenaam VvR:
ROBBEDOEZIN 33947

IK WEET WAT!

AH?

ECHT?

WAT GOED!

VERTELI!

IK LUISTER!

WE VERZETTEN ONS!

FLUP
codenaam VvR:
SPIP 02

IN VREDESTIJD IS HET MAKKELIJK OM EEN LID TE ZIJN VAN DE ROBBEDOESCLUB.

DE ROBBEDOES EEREWET

Een ROBBEDOESVRIEND is moedig, eerlijk, openhartig en beleefd.
Een ROBBEDOESVRIEND is tuchtvol en plichtsgetrouw.
Een ROBBEDOESVRIEND is trouw aan God, vaderland en Taal.
Een ROBBEDOESVRIEND is een vriend van zwakken en hulpbehoevenden.
Een ROBBEDOESVRIEND is steeds hulpvaardig en bereidwillig voor iedereen.
Een ROBBEDOESVRIEND is niet bang, zijn handen vuil te maken, maar is zuiver in gedachten, woorden en werken.
Een ROBBEDOESVRIEND is vrolijk en open als het moeiteloos.
Een ROBBEDOESVRIEND dat hij aan niet zal verraden.

MAAR WE MOETEN DE SLEUTEL OOK AAN DE OORLOG AANPASSEN.

De code voor de geheime van de ROBBEDOESVRIENDEN

ROBBEDOESCODE
123 45 67890

Letters die niet in deze code staan worden a...

IN ALLE BOODSCHAPPEN EN BERICHTEN DIE WE ELKAAR STUREN, GEBRUIKEN WE CODETAAL. DAN KUNNEN DE DUITSCERS ZE NIET LEZEN.

ZO BRENGEN WE HULDE AAN SNUFFELTJE EN WAT HIJ ONS HEEFT GELEERD.

15 MAANDEN
LATER.

31
DECEMBER
1944.



KERKHOF VAN
MARCINELLE.



'T SPIJT ME.

IK BEN ERG
EMOTIONEEL.



TIJDENS DE BEZETTING
ONTMOETTE IK MANNEN
EN VROUWEN...

...VAN WIE IK
NOOIT DE ECHTE
NAAM KENDE.



CLANDESTIENE
HELDEN VAN HET
VERZET. SOMMIGEN
WISTEN DE OORLOG
TE OVERLEVEN.

MAAR NIET
IEDEREEN HAD
ZOVEEL GE-
LUK.



TWEE ONDER
HEN WERDEN DE
MARTELAARS VAN
DE BEVRIJDING.

ZE WAREN
TWAALF EN DERTIEN
TOEN DE OORLOG
UITBRAK.





RUIM DRIE JAAR EERDER, AUGUSTUS 1940.

