



HET TEKEN VAN DE HEMEL,
ZOVER HET OOG REIKT.



HET TEKEN VAN DE ZEE,
DIE ONS OPSLOKT.



HET TEKEN VAN DE AARDE,
WAARTOE WE BEHOREN.



EN HET VUUR...

SISSEND...

DAT ALLES
VERBINDT.



VADER...



JE HAD
BELOOFT NIET
TE HUILEN.



HERINNER JE JE HET
VERHAAL VAN ISMAËL?
ZIJN VADER, ABRAHAM,
HIELD MEER VAN HEM
DAN VAN WAT DAN
OOK.



MAAR
SOMS MOET JE
JE OPOFFEREN
VOOR EEN HOGER
GOED.



OOK AL
KOST HET
JE LEVEN.



Duck



WHAAAAAATTTTT



VADER,
IK SMEEK JE!



ZO
METEEN IS 'T
VOORBIJ.



NEEE!!!



NGHHH...

SANDOK



MOGE DE HEMEL ONS BESCHERMEN!

WAT HEB JE NU GE-DAAN...?!



NU ZIJN WE TEN DODE OPGESCHREVEN, JE BENT VER-VLOE...

