

We zijn in Moolensloot. Kuifje, Bobbie en kapitein Raaddock hebben de jacht op de afschuwelijke Sneeuwman vervangen door prettige wandelingen in het mooie Brabant...



Ha, de lente! De mooie meimaand! De natuur in al haar prille frisheid!



Het gekweel van de vogels... De bloemen in het bos... De heerlijke geuren... En die gezonde, krachtige geur van de teelaarde... Adem diep, Kuifje, vul je longen met die zuivere, frisse lucht zo fijn, zo licht, zo pittig dat men ze zou drinken!



Om de waarheid te zeggen, die geur is niet bepaald van meiklokjes afkomstig...
Je hebt ge-lijk...



Nu zie ik het! We lopen langs een vuilnisbelt! Hier worden vuilnis en afval van heel de streek uitgestort!



Maar heb je nou ooit! Er zijn mensen die aangetrokken worden door die stank... Ongelooflijk!
Het zijn zigeuners!



Die zocaven hebben geen flauw benul van hygiëne... Ongehoord!



Ssst! Luister eens... 't Is net of er een kind weent...

In de bossen van Molensloot hebben onze wandelaars iemand horen wenen...



Het kleine zigeunermeisje heeft de kapitein gebeten en is dan gevlucht.



Wat leest de oude zigeunerin in de hand van de kapitein?...



De goeie professor Zonnebloem heeft een klein ongeluk gehad.





Een telegram schenkt kapitein Haddock nieuwe moed en hoop.

